

tekst en foto  
HESTER HULPIA

# Deense onthaalouders leren van elkaar

Als onthaalouder zie je je kinderen elke dag groeien. Je biedt hun warmte, liefdevolle aandacht, rijke talige kansen en speel- en leermogelijkheden. Je zorgt voor een uitdagende speel-, leer- en zorgomgeving en bouwt een band met de ouders. Maar soms kan het een eenzame job zijn. In Denemarken werken ze daarom met *playgroups* voor onthaalouders.

Elke vrijdag ontmoeten zes à zeven onthaalouders elkaar samen met de kinderen op een gezellige plek die uitdagend ingericht is, met ruimte om te spelen, om te rusten, te eten, te slapen ... en natuurlijk een buitenruimte. Want naar buiten gaan, zit in het DNA van de Deense opvang. Die dag zitten de meeste onthaalouders inderdaad buiten. Net zoals de kinderen zitten ze verspreid. Drie onthaalouders spelen met de kinderen in de zandbak. Een andere onthaalouder kijkt met enkele kinderen door het hek naar het leven op straat. Nog een andere gaat met een groepje kinderen op zoek naar kriebeldiertjes. En nog een andere onthaalouder troost liefdevol een baby die nog wat moet wennen aan het leven in de opvang. De laatste onthaalouder is binnen en bereidt de broodmaaltijd voor. Ook de pedagogisch coach is er elke vrijdag. Die ondersteunt de onthaalouders op de werkvloer.

De voordelen van dit initiatief? De kinderen leren andere kinderen kennen en kunnen samspeelen. En als een onthaalouder ziek is of een opleiding volgt, verdelen ze de kinderen onder de andere onthaalouders. Zo kennen de kinderen die onthaalouders en kinderen al. De onthaalouders zelf voelen zich minder geïsoleerd, zien hoe hun collega's met de kinderen en ouders omgaan, stellen elkaar vragen

en geven elkaar feedback. Ze leren dus van en met elkaar. En doordat de pedagogisch coach de onthaalouders niet enkel bij hen thuis ziet, maar ook in de *playgroups*, ondersteunt die hen individueel én zorgt ze voor 'team-leren'. Als collega's reflecteren ze samen over hun handelen en denken samen na over kwaliteitsvolle opvang voor kinderen en gezinnen.

Goed om te weten: in Denemarken gaan de meeste kinderen pas vanaf hun één jaar naar de opvang. Dat is ook een recht: alle kinderen hebben recht op een plekje in de opvang. En de meeste kinderen gaan ook echt naar de opvang (ongeveer 90 procent van de een- tot driejarigen). Daarnaast is de kind-begeleideratio er een pak lager dan bij ons (ideaal 1 op 3, met een maximum van 1 op 5). Toch kunnen de Deense *playgroups* een boeiend idee zijn om verder over te brainstormen in onze Vlaamse context.

VBJK bezocht samen met Vlaams Welzijnsverbond, Ferm, Felies en agentschap Opgroeien onthaalouders in Denemarken, dankzij middelen van Erasmus+.

